

Weent niet, want het dochtertje is niet dood maar  
het slaapt.

†

ZALIG AANDENKEN

van

CARINE FOSTIER

dochtertje van

Julien en Marie-Madeleine D'HOSE,

geboren te Oubraker op 25 oktober 1961 en er aan  
de liefde van zijn ouders ontrukkt op 16 februari 1962.

----

In ons hofke stond te geuren  
't Lieve roosje, fijn en teër,  
Met zijn reine en frisse kleuren,  
En wij minden het zozeer!

Maar een Engel kwam gevlogen,  
En hij plukte ons bloemke af;  
En ons natbekreten ogen  
Zagen enkel nog... een graf.

En van verre riep ons de Engel  
Wijl hij was in volle vaart :  
«'k Plukte 't roosje van zijn stengel,  
Want het was te schoon voor de aard!  
Later, na uw sterflijk leven,  
Zo gij dient uw God en Heer,  
Ziet gij, met een glans omgeven,  
't Bloemke uit uw hofke weer!»

---