

*Weest altijd bereid, want de zoon des menschen zal komen, als gij het minst verwacht. (Lc 12 40)*

†  
**BID VOOR DE ZIEL**  
*van Mijnheer*

**Jozef - Henri Carlier**

*Weduwnaar van Mevrouw*  
**Maria - Elisa De Lange**

*Echtgenoot van Mevrouw*  
**Maria Carlier**

*geboren te Nederbrakel de 3 April 1894 en  
overleden te Ophasselt de 26 April 1949.*

*Gelukkig is de mens die zijn leven doorbrengt in de vrees des Heren ; hij sterft gerust en heeft van de dood niets te vrezen al trof hij hem, ook op het onverwachts.*

*Hij was door christene ouders in de deugd opgevoed en bleef immer getrouw aan geloof en godsdienst ; hij heeft zijn krachten en zorgen besteed aan zijn gezin en de belangen van zijn kinderen met vaste hand geleid, terwijl hij in trouwe liefde zijn echtgenote ter zijde stond.*

*Hij heeft zijn Vaderland in den nood verdedigd en de gevolgen van den harden strijd in zijn verzwakt gestel kloekmoedig gedragen.*

*Hij telde vele vrienden en zal nog lang leven in de gedachtenis van allen die hem gekend hebben*

*Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw genegenheid en trouw in de moeilijke dagen ; mijn beminde kinderen, blijft elkander steunen en moeder eerbiedigen. God lone U voor al uw daden.*

*Vaartwel dierbare familieleden en vrienden ; gedenk me in uwe gebeden.*

*M'n Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl)*

De Families Carlier, De Lange,

**DANKEN** voor de blijken van deelneming.