

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden
wanneer hij hem zal komen rekening vragen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
LUDOVICA GABRIELS

echtgenoot van

Hypoliet Van der Haegen

lid der confrerie van het H. Hart
van de Voortplanting des Geloofs,
en van de Boerinnengilde,

geboren te Nederbrakel, den 1 Juni 1869
en godvruchtig overleden te St-Kornelis-Horebeke
den 10 December 1939

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer
zal komen.

Zij was een mensch met vast geloof; eene onberispelijke echtgenoot, eene oprechte en getrouwe vriendin, eene teedere en toegenegene moeder die aan hare kinderen duurzame lessen van christene deugden ten erfdeel laat; wie haar kende, loofde, eerde en beminde haar.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid, hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen. Want ik heb de wegen des Heeren bewaard; en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Duurbare Echtgenoot, welbeminde Kinderen en Kleinkinderen, pijnlijk is ons afscheid; ik heb u geene laatste vermaning kunnen toesturen, doch het voorbeeld van mijn godsdienstig en plichtvol leven spreke tot u. Bewaart trouw mijn aandelen; laat geen dag voorbijgaan zonder mij te denken in uw huiselijk gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
300 d. afl.