

Waakt, omdat gij niet weet op wat uur uw Heer zal komen... Daarom weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet meent, zal de Zoon des menschen komen.

ZALIGE † GEDACHTENIS

van Mevrouw

**Theresia Van Nieuwenhove**

weduwe van Mijnheer

**FRANÇOIS D'HAYER**

geboren te Nederbrakel, den 21 October 1848 en aldaar godvruchtig overleden den 5 Februari 1923.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

LID VAN DEN 3den REGEL EN VAN DE CONFRERIE  
VAN DE H. BARBARA.

De overledene was eenvoudig, zacht van Hert, godvreezend en week af van het kwaad, daarom ook was zij bemind van God en van de menschen.

Job. I. Eccl. XXI.

Gelukkig de mensch, die niet wandeld naar den raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars staat, maar die zijn vermaak vindt in de Wet des Heeren, en nacht en dag zijne wet overweegt; al wat hij doen zal zal hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen.

Ps. I. 2.

Hoe zoet is het te sterven als men wel heeft geleefd want alzoo sterven is verlost zijn, het lijden vaarwel zeggen, uit het ballingschap dezer aarde tot God wederkeeren ons loon naar werken te ontvangen.

Beminde Kinderen mijn ballingschap is ten einde, God heeft mij geroepen, troost u onze scheiding zal niet langduren. Ik hoop vastelijk dat wij malkander zullen wederzien in den hemel, intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (100 d. afl.)

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

R. I. P. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove