

O kruis van Jezus, in uwe schaduw wil ik rusten
en hopen. Navolg. Chr.



BID VOOR DE ZIEL

van

Prudencia VAN DE MERGEL

weduwe van wijlen

RICHARD MACHTELINCKX

geboren te Nederbrakel, den 19 Januari 1873 en

aldaar godvruchtig overleden den 8 Juni 1927

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

O Heer, groot is de beproeving die Gij ons overzendt, want wij verliezen in haar eene liefdevolle-waakzame- en zorgvuldige moeder.

God had ze ons gegeven tot ons geluk, Hij vraagt ze van ons weder op het oogloolik dat zij ons zoo zeer noodig was. Met gebroken hart doch met christene gelatenheid zeggen wij: o Heer, Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

Wanneer zij de dood voelde naderen vroeg zij om verlengenis van het leven; niet voor haar zelve, maar om wille van hare kinderen die zij deftig en christelijk zocht op te brengen. God heeft het anders geschikt, Zijn H. Naam zij gebenedijd.

Gelukkig zijn zij, o Maria, die met liefde en betrouwen uw H. Naam aanroepen; zij zullen niet vreezen in de uur der dood. H. Bonaventura

Beminde *kinderen*, vertrouwt op Gods voorzienigheid. Van uit den hemel blijf ik over u waken. Wandelt steeds op den weg der deugd en vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden.

Bloedverwanten en *vienden*, vaartwel, weldra zien wij malkander weder om niet meer te scheiden. Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. O. Van Nieuwenhove.