

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

ALBERT VANDE CAPELLE

zoon van

STEPHANUS EN VAN WIJLEN MARIA-COLETA D'HAeyer

geboren te Nederbrakel, den 5 September 1916,
en er in de stichtenste gevoelens van godsvrucht en
betrouwen overleden den 13 Februari 1940.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn want zij
zullen God zien.

Wij danken U, o Heer, voor Uwe wonderbare
Voorzienigheid in het leven van de menschen.

Den jongeling, dien wij betreuen, hebt Gij ge-
schapen met een schoone ziel, alhoewel weinig be-
deeld met lichamelijke vermogens: de gaven van ge-
hoor en sprake waren hem ontzegd, maar aldus hebt
Gij hem gevrijwaard voor de besmetting die zoovele
jonge menschenlevens aantast en ontsiert. — Een-
voudig was hij gebleven als een kind, nederig en ge-
hoorzaam, vooral diep godvruchtig, stichtend van
gedrag, minzaam in zijn handelwijze... daarom werd
hij van iedereen geacht en bemind. — O wat sterft
men gelukkig, al is het dan ook op 23 jarigen leef-
tijd, als nog niets ter wereld ons aan de aarde boeit.

De reine ziel die geen rust vinden kan in dit
wereldsche leven, snakt en smacht immer naar den
God van zoeten vrede en zalig zielsgenot; Dat
ondervond de jeugdige afgestorvene. Zijn dood was
rustig en vredig; hij is gestorven de handen ge-
vouwen tot een betrouwvol gebed en met den glim-
lach der liefde op 't gelaat.

Geliefde vader, ik dank u omdat gij goed en zoo
zachtmoedig waart voor mij; weent niet om mij, ik
ben gelukkig. Duurbare broeders en zusters hebt
dank voor uwe genegenheid en uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde! (300 d. afl.)

