

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI BAUTERS

echtgenoot van Mevrouw

JULIE PAELEMAN

geboren te Ste Maria-Lierde, den 29 Juni 1854 en
aldaar overleden den 13 December 1937.

—
Waakt, want gij weet niet op wat uur de Heer zal komen. Weet wel dat de huisvader, indien hij wist op welk uur de dief zou komen, hij zeker waken zou en hem niet laten binnen breken in zijn huis. Houdt u dus ook allen gereed want de Zoon des menschen zal komen op een uur dat gij er minst aan denkt.

(H. Matth. 14 42-44)

Gelukkig en voorzichtig is daarom de mensch, die den dood voor oogen houdt en die tracht te leven zooals hij begeert door God gevonden te worden in het uur van den dood ; want niet zoozeer een schielijke dood moet men vreezen, maar een dood die én schielijk én zonder voorbereiding is.

De menigvuldige kwellingen en beproevingen van dit leven dienen om ons van de aarde te ont-hechten en naar den hemel te doen verlangen.

Vaartwel, duurbare Echtgenoote en Bloedver-wanten en wilt mij voortaan indachtig zijn in uwe gebeden.

Genadige Heer Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

—
Uitg. Lafort, Maria-Lierde.