

Geloofd zij Jezus Christus! Amen.
Wij danken U, o God, die ons zulk 'n moeder
hebt geschonken.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie BERLENGEE

Weduwe van

Mijnheer Jean Van Lil,

geboren te Ophasselt, de 12 December 1862, en god-
vruchtig overleden te Onkerzele, de 22 December
1950, voorzien van de H.H. Rechten onzer Moeder
de H. Kerk.

*Derde Ordellinge van St. Franciscus,
Gewezen Prefecte v. d. Congregatie v. O.M. Vrouw,
Lid van verscheidene godsdienstige verenigingen.*

Er zijn nog mensen die schoon leven, in stille
werkzaamheid en trouwe plichtbetrachting, ver-
kleefd aan de vóórvaderlijke christelijke tradities
in oprechtheid voor God en voor de mensen. Zulk
leven was het aandeel van de duurzame overledene.

Vroeg weduwe heeft zij moedig de zorg voor het
huisgezin en de opvoeding van de kinderen alleen
gedragen. Goed en beminnelijk voor iedereen sloot
zij haar hand niet voor de armen en de behoeftigen.

Haar sterkte zocht en vond zij in het gebed en de
H. Communie. Zoals haar leven, zo was haar dood,
in kalme berusting heeft zij haar schone ziel in de
handen van de Schepper weergegeven.

Bemide kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-
ten en vrienden, dat mijn heengaan U niet boven-
mate bedroeve, laten we liever de H. Wil van God
aanbidden. Ik dank U, bidt voor mij, Gij bijzonder,
mijn-Priesterzoon, gedenk mij steeds aan het Altaar
des Heren.

R. I. P.

Men bidde de 4 akten voor haar zielerust. (7j.)

Uitgeverij Kindekens, Koster, Idgem.