

Gelukkig deze die het uur zijner dood gedurig  
voor ogen heeft en zich alle dagen bereidt om wel  
te sterven. Nav.



## BID VOOR DE ZIEL

van Juffer

# Maria-Emma De Backer

dochter van

## Severien en Pelagie Cosyns,

geboren te St. Maria-Lierde, de 18 Augustus 1871,  
en er overleden, de 1 Augustus 1949, na ontvangen  
te hebben de rechten van onze Moeder de H. Kerk.  
*Lid der Congregatie en Confrerie van het H. Hart.*

Zij was een lelie van zuiverheid, een engel van  
godsvrucht, een toonbeeld van liefde tot God en  
de evenmens; om haar zachte en dienstveerdige  
handelwijze werd zij van iedereen geacht en be-  
mind. Vreedzaam sliep zij in tusschen de armen van  
Maria, als een kind in de armen zijner moeder;  
want die U beminnen, o Maria, genieten in het uur  
des doods een zoete vrede. H. Alph.

O Maria, aan U heb ik mij toegewijd van mijn  
kinderjaren af; Gij waart mijn schild in de strijd,  
mijn troost in het verdriet... Wees nu gegroet,  
o sleutel van het hemels Paradijs!

Duurbare Familieleden, gedenkt hoe ik op U heb  
gewaakt en gezorgd voor uw christene opvoeding;  
toont mij nu ook uw liefde met voor mij te bidden.  
En gij, mijne medezusters der Congregatie, weest  
godvruchtige kinderen van Maria en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.  
300 dagen afl.

R. I. P.

---

Uitg. Lafort, St. Maria-Lierde.