

Hoe gelukkig is die dierbare overledene, allengs-
kens en van verre het uur van scheiden te hebben
zien naderen ! Want alzoo heeft zij zich bereid om
heiliglijk te sterven.

BID VOOR † DE ZIEL

van

JULIA DE BODT

weduwe van

DIONISIUS DE TURCK,

geboren te St. Lievens-Essche, den 26 Maart 1873,
en in den Heer ontslapen te Steenhuize-Wijnhuize,
den 6 December 1936,
voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Het aandenken eener zoo deugdzame moeder
blijve hare kinderen diep in het hart geprent en tot
de laatste jaren huns levens halen zij gaarne de
voorbeelden aan dergene aan welke zij het leven en
het geluk aan God toe te hooren, verschuldigd zijn.
Indien wij zalig worden, wat wij verhoppen, wij zul-
len het moeten dank wijten aan de opvoeding ons
door christelijke moeders gegeven.

Zij was zoo vriendelijk en minzaam jegens allen
die haar naderden, dat zij alle harten veroverde.

(Esth. II, 15).

Heer, kap en brand mij hier, maar spaar mij in
eeuwigheid.

(H. Aug.)

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uwen
naam beminnen, zij schrikken niet in de uur hunner
dood.

(H. Bonav.)

De verdiensten dergenen die voor de opvoeding
hunner kinderen zullen gezorgd hebben, zullen
groot zijn bij den Heer.

(H. Hieron.)

Lieve Kinderen, 'k dank u voor uwe goede zor-
gen, blijft mij beminnen en bidt voor mij. Denkt aan
't eeuwig leven, verheft uwe oogen en beschouwt
onophoudelijk Dengene die in den hemel heerscht,
want het leven wordt ons niet benomen, maar in
een beter veranderd.

Akten van geloof, hoop, liefde en berouw.

(7 jaar en 7 quadrag.)

Druk. Hyp. De Croo, ten voordeele der missiën.