

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met geduld verdragen tot uitboeting mijner zwakheden : wees Gij mij nu genadig volgens Uw groote barmhartigheid.



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN  
**MARIA - IRMA DE CNIJF**

echtgenoot van Hector VAN DAMME

*geboren te Ste-Maria-Lierde, den 26 November 1898, en godoruchtig in den Heer ontslapen te Sterrebeek, den 3 April 1947, gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats in de parochiale kerk van Sterrebeek, op **Dinsdag 8 April, te 10 uur.***

*Vergadering ten sterfh , 36, Beekstraat, te 9,30 u*

De volgende diensten zullen geschieden  
in dezelfde kerk, telkens te 8,30 u. :

*vanwege haar dochter, Maandag 14 April*

*vanwege haar ouders, Maandag 21 April*

*vanwege haar zusters en broeders, Woensdag 30 April.*

*vanwege haar schoonzusters en schoonbroeders, Maandag 5 Mei.*

Zooals zij geleefd heeft, zoo is zij ook naar den Heer teruggegaan : kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is zij zacht van ons gescheiden, om beloond te worden voor het vele goede dat zij in haar leven op aarde gedaan heeft.

Teergeliefde echtgenoot en duurzame dochter, God roept mij tot zich. Ik moet U verlaten, maar van uit den hemel blijf ik over U waken : daar ook blijf ik de uwe. Daar zullen wij eens voor eeuwig vereenigd zijn om nooit meer te scheiden.

Duurbare bloedverwanten steunt mij door uwe gebeden.

*Jezus, Maria, Jozef !*

*(7 j. 7 q.)*

*Vangrunderbeek, Begrafenisondernemer. Sterrebeek*