



BID VOOR DE ZIEL.

VAN

HORTENSIA DE DECKER

weduwe in eerste huwelijk van **Longinus De Bodd**
in tweede huwelijk van **Petrus Afghanks**

*geboren te Sint-Lievens-Essche, den 18 Maart 1839
en godvruchtig overleden te Steenhuyze-Wijn-
huyze, den 6 Oktober 1927, voorzien van de
HH. Sakramenten der stervenden*

Pax vobis! Vrede zij met U!

(JOANNES XX 19).



Wonderwel zijn de schikkingen van den Algoeden God!

Jaren lang leefde zij alleen in haar stille huis, dagelijks hare gebeden ten hemel sturende. Nu en dan ging zij hare kinderen bezoeken en tot de schoolkinderen toe groetten haar volachting.

Wie immers kende Stansken niet?

Het eenvoudig, vredelievend Stansken, dat van niemand kwaad sprak of oordeelde. Haar grootste wensch was : dat er overal vrede zou heerschen!

In hare laatste dagen werd zij waardig gevonden veel te lijden, en toen hare talrijke kinderen haar beurtelings kwamen bezoeken, vond zij voor elk hunner nog een wordeken troost en opbeuring.

Kinderen lief, vergeet het lijden en de zorgen uwer moeder niet. Zie, ik ga nu bij God ten hemel; gedenk U mijner en weest mijne laatste woorden indachtig.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afaat.