

God die de wonde sloeg leert ons gelooven en hopen in een zalig en eeuwig wederzien.

‡ BID VOOR DE ZIEL ‡
van Mijnheer

ARTHUR DE WITTE NUTTE

echtgenoot van Mevrouw

Zoë VAN DEN DOOREN

geboren te St Lievens-Essche den 2 December 1906 en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde den 5 April 1944. Versterkt door de genademiddelen onzer moeder de H. Kerk.

God gaf. God nam: zijn heilige wil geschiedel
Wij weenen, o Heer, want het offer is zwaar.
Wij smeeken U, in ruiling van ons offer, stort over die duurzame ziel al het geluk dat Gij ons ontnemt. Hij is altijd een voorbeeldige huisvader geweest, deugdzaam, godvruchtig werkzaam vol zorg en liefde voor vrouw en kinderen.

De goede God heeft hun in het opleggen der beproevingen niet gespaard en zeer bitter was de kelk die de Heer hem liet drinken op den avond van zijn leven. Zijn langdurig en smartelijk lijdensbed was voor hem het altaar, waarop hij aan God het offer bracht van zijn leven... Kalm en gelaten is hij ingeslapen in den Heer die hem reeds gekroond heeft met glorie en zaligheid.

Vaarwel, dierbare echtgenote, al te vroeg komt de dood ons scheiden, doch onze liefde blijve voortleven hierbeneden in dankbare herinnering en gebeden daarboven in machtige voorpraak bij God, ik sterf met de hoop U weer te zien in den hemel.

Mijn beminde kinderen ik had verlangd nog vele jaren in uw midden te mogen blijven en het valt mij hard U zoo kortstondig te moeten verlaten. God heeft mij geroepen: onderwerpt u in uwe droefheid aan Zijn H. Wil. Weest altijd de troost van uw bedroefde moeder en vergeet mij nooit in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik betrouw in U. (300 d. afl.)

drukk. «De Beiaard» We Suys, S. Maria-Lierde