

Dit zantje weze U een aandenken en een uitnodiging tot gebed voor ons vader en grootvader

Pius De Smet



Hij was te St. Lievens-Esse, geboren op 11 juli 1870 en huwde te Steenhuize met **Emelie Roels**. O.L.Heer schonk hen 15 kinderen en 49 klein- en achterkleinkinderen. Hij was lange tijd lid van de C.O. en erelid van den H.H. Hartbond. Tijdig bediend met de sacramenten der zieken ging hij zacht naar den Heer op 25 januari. 1959.

VADERS HANDEN... ze liggen naast elkaar op het witte laken, bruin en verweerd, de vingers half geopend, zoals ze vergroeid zijn met de steel van de schop... zo liggen ze op het doodsbed... ze hebben gezegend, een kruiske over het hoofd van zijn kinderen - God zegene en beware U - een kruiske over de velden, ze hebben gestreden, gezwoegd en gegraven in de aarde om met den avond het blanke brood te kunnen delen aan de vele kinderen... de laatste jaren konden ze alleen nog de rozenkrans hanteren en dagelijks gleed hij meermalen door vaders'handen...

Hij was als een oude stamvader. Zijn roem en zijn trots waren zijn kinderen, zijn werk, zijn armen en vele vrienden, maar vóór alles zijn geloof en trouw aan de Kerk.

« O God, die ons bevolen hebt vader en moeder te eren ontfem U genadig over de ziel van ons vader en laat ons in de vreugde van het eeuwige licht hem wederzien. Door Kristus onzen Heer Amen. »

Uitg. Paul Galle, Steenhuize