

†  
**ZALIGE GEDACHTENIS**  
VAN  
**KAMIEL DE TURCK,**

*zoon van DENIS en Julia DE BODT*  
*lid van 'tgenootschap van den H. Franciscus-Xaverius*

geboren te Embourg-bij-Luik den 2 Mei 1900  
en overleden te Steenhuyze-Wynhuyze  
den 9 Januari 1921,

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Waar zal ik, Heer, mijn hoop  
Op stellen in dit leven?  
En welken troost kan ooit  
Alle aardsche goed mij geven?

Is 't niet alleen op U  
Dat ik mijn hoop mag stellen,  
Heer, wiens barmhartigheên  
Geen eenwigheid kan tellen?

'k Ben liever, Heer, om U  
In armoede en ellende,  
Dan rijk, maar zonder U,  
Aan schatten zonder einde.

't Is hemel waar Gij zijt,  
Al waart 't de kleinste celle,  
Waar echter Gij niet zijt,  
Daar is het dood en helle.

Naar U is 't, dat 'k verlang;  
Naar U is 't dat ik vragen  
En dat ik roepen moet,  
Om mijnen nood te klagen.

Op U alleen, mijn God,  
Mag ik volkomen hopen,  
Om mij nit allen nood  
En angste vrij te koopen.

Want Gij, Gij zijt mijn Hoop —  
En mijn oprecht vertrouwen;  
Mijn vriend in ramp en nood,  
En trooster in mijn rouwen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

*Druk. M. Van de Maele, Karmeliënenstr. Geeraardsb*