

Gelukkig die in God gelooven
Als zulke wonden 't harte slaan!
Het is de Vader, ginder boven,
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

Hij geeft en neemt; Hij weet waarom, Hij is de Heer!
't Geloof erkent zijn hand en buigt aanbeddend neer!



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-OCTAVIE DETURCK

Echtgenoot van Mijnheer

Fritz-Richard CASTELEYN

Geboren te Ophasselt, den 23 Juni 1910, en na een
kortstondige ziekte, godvruchtig overleden
in de kliniek te Oprakel den 8 December 1940
Versterkt door de Genademiddelen O.M. de H. Kerk.



Het was een moeder, een brave moeder, haar leven
was werken, en werken was haar leven. Haar zorg
was voor den kinderschat dien God haar gezegend
had gegeven. Voor dien schat heeft ze gezwoegd,
heeft ze gezorgd, is ze gestorven ..

Heer, ik heb U gediend en mijn geloof ongeschonden
bewaard. 'k Heb U alles gewillig gegeven wat Gij van
mij als vrouw en moeder vroegt. Verlaat nu mijn lieve
kinderen en vader niet in hun verdriet!

Duurbare Echtgenoot, wij waren zoo gelukkig en ik
hoopte nog lange jaren met u in ware trouwe liefde,
lief en leed te deelen... — Bid voor mij en draag zorg
voor onze vier lieve kinderen. Die schapjes beseffen
nog niet wat ze met hun moeder verliezen. Leer ze
voor mij bidden, ik waak er over van uit den hemel.

Duurbare Moeder, Broeders en Zusters, troost U, wij
zijn niet voor eeuwig gescheiden. Zoekt kracht en
troost in de beproeving met een onwankelbaar be-
trouwen te bewaren op Gods Voorzienigheid. Bidt
veel voor mij, dat zal 't schoonste bewijs zijn van uw
blijvende liefde. Gij ook, beminde Bloedverwanten,
weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl

Druk. Geo De Clercq, Ophasselt