

Heer, gij weet dat U ons treft in ons dierbaarste bezit, uw inzichten zijn ondoorgrondelijk, uw wil geschiede.



ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

MARIA - ELISA FLAMANG

echtgenote van Mijnheer

ACHIEL VAN HOORDE

geboren te Sint Maria-Oudenhove, de 24 juli 1900

en godvruchtig in de Heer ontslapen

te Leuze, de 9 juli 1956,

gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Wij hebben haar zien heengaan, na een toonbeeldig leven, pijnlijke ziekte... Sterke wil, in alle omstandigheden.

Oprecht en eenvoudig leven, maar vooral diepe naastenliefde, angstvallig een ander tot last te dienen, opgeruimd en zich zelf vergetend...

Zeer beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, mijn geliefde familie mijn lijden heb ik geofferd voor u allen, en u bijzonder mijn zoon Priester Missionaris, in wie ik een troost gevonden heb in de laatste ogenblikken, in verre streken zal ik bij u wezen om de moeilijkheden te helpen dragen.

Mijn laatste wens : bemint en steunt elkander, blijft altijd trouw aan uw kristelijke plichten, we zullen elkander samen voor eeuwig terug vinden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R.

I.

P.

