



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Blondina HUTSEBAUT

echtgenoot van Mijnheer

## Camiel DE CNYF

geboren te St-Lievens-Essche, den 12 December 1868 en  
godvruchtig overleden te Ophasselt, den 6 April 1938.  
*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

\*\*\*\*\*

Daar zij God behaagde, moest zij beproefd worden. In alle waarheid mocht zij zeggen: Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met geduld verdragen om uwentwille, overtuigd dat wij, na met Christus te hebben geleden, ook met hem zullen verheerlijkt worden. Daarom is zij ontslapen met dien vrede en gerustheid die voor degenen die tot in 't minste gansch hun plicht deden, de kostbaarste der gratiën is als zij de wereld verlaten, en voor degenen die blijven de zoetste der vertroosting.

Zij heeft hare kinderen opgevoed in eer en deugd, zowel door hare voorbeelden en godvruchtigheid als door hare wijze lessen en die kinderen zijn de vreugde geweest van haar leven.

Bemide echtgenoot, mijn welbemide kinderen en kleinkinderen, ik verlaat een leven vol beproevingen om naar een beter leven over te gaan, waarvan niemand het geluk nog kan storen. Hebt dank voor uwe liefde en uwe zorgen. Binst mijn lijden heb ik ondervonden hoeveel gij voor moeder over hadt. Bemint en eerbiedigt uw vader al de dagen van zijn leven. Blijft voor elkander een troost en een steun, volbrengt al uwe christelijke plichten, zoo zult gij best toonen dat gij uw moeder niet vergeet.

*Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.*

.....  
Drukwerken Georges De Clercq - Ophasselt.