



†
BID VOOR DE ZIEL
van

Frans-Bernard JACOBS

echtgenoot van

FLORENTINA-MARIA CRÈVE

geboren te Brugge den 16 Mei 1856 en overleden
te Buysinge den 30 Juni 1930,

Onze Vader, uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Frans-Bernard JACOBS

echtgenoot van

FLORENTINA-MARIA CRÈVE

geboren te Brugge den 16 Mei 1856 en overleden
te Buysinge den 30 Juni 1930,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zalig zijn de dienaren, welke de Heer als Hij komt wakende vindt. Ev. Luc.

O mensch, gedenk dikwijls uwe uitersten: uw leven is kort, de eeuwigheid altijddurend; ééne zaak is noodzakelijk: zijne ziel zalig maken. Gelukkig dus en voorzichtig is hij die tracht te wezen in het leven, zooals hij wenscht gevonden te worden in het uur der dood.

Thomas a Kemp.

Daarbare echtgenoot, lieve kinderen en bloedverwanten, wie had gedacht dat ik zoo schielijk aan uwe beide zou onttrokken worden; doch, onderwerpen wij ons als goede christenen aan de schikkingen Gods. Hebt dank voor uwe genegenheid en weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, verleen hem de eeuwige rust.
7 jaren en 7 maal 40 dag. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.).

R. I. P.

C Melckebeke-D'Hollander. Sottegem