



Zalig aandenken aan

# Rita-Celina Ketsman

dochterken van

**Amédée en van Marie-Josée Haegeman**

geboren te St Maria-Lierde 20 Februari 1944, en aldaar  
aan de liefde harer ouders ontrukt den 12 Juni 1944.

't Bloeide 't roosje pas ontloken,  
onder doornen nog gedoken...  
— och! zoó kleine was het nog —  
't Wist nog niet dat doornen steken,  
En' zen teeren stengel breken,  
Wondend met 'n sluw bedrog.

De Engel die het bloempje waarde,  
En z'n geuren saâmergaarde,  
om te dragen aan den Heer,  
Kosde en streelede 't met z'n vlerken,  
Dàar het de aarde niet mocht merken  
Die zijn reinen blik bezeer' —

Lange reeds was 't uitverkoren,  
om hierboven te gaan gloren  
In een Zaâlge zoete vrêe — — —  
Dàarom nu zei God aan de engel:  
„Ga, en pluk het van zijn stengel.”  
De Engel kwam en nam het mée.

---

drukk. «De Beiaard» We Suys, S. Maria-Lierde