

Mijn Jesus barmhartigheid!

100 dag. afl.



Bid voor de ziel
van Mevrouw

NATHALIE LEMAÎTRE

weduwe van Mijnheer

Charles-Louis Denie

*geboren te Segelsem den 17 Februari 1829 en
overleden te Nederbrakel, den 23 Maart 1909.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zij wandelde in de weg der rechtveerdigheid, doch de kwellingen en pijnen heeft zij met onderwerping aan Gods wil verdragen. Ps. XXV.

Gelukkig en wijs is de mensch, die leeft gelijk hij wenschte in zijne dood gevonden te worden.

De vrees des Heeren is de roem van den ouderling Ecc. 8.

Mijne kinderen, hoort de woorden van uwe moeder, gij weet hoe bezorgd ik voor u geweest ben, hoe zeer ik u bemind heb, nu sterf ik, weest altijd getrouw in uw geloof, bemint elkander en bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.