



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Léonie MEULENIJZER

echtgenoot van M. Martin DE BODT

geboren te Brussel, den 14 Januari 1885 en god-
vruchtig overleden te Sint-Jans-Molenbeek, den
18 December 1947.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, waarlijk goed en
zachtmoedig. Job I en II, Mach. XV. 16

De wet der waarheid was in haren mond en geene
ongerechtigheid werd op hare lippen gevonden; in
vrede en rechtvaardigheid heeft zij gewandeld, en
velen heeft zij van de ongerechtigheid verwijderd.

Duurbare echtgenoot, dochter en familie de
dood scheidt ons maar breekt onze liefde niet.
Tot weerziens in den hemel.

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescherming
van Maria. H. Alphonsius.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer en
meer beminne. 300 dag. afaat.

De familie bedankt U voor de blijken
van innige deelneming.

Pompes Funèb., Ch. Goeman, 83, chaus. de Ninove