

A † M
† ZALIGE GEDACHTENIS †
VAN MEVROUW

Sylvie MEULENYZER

WEDUWE VAN MIJNHEER
PETRUS VAN RUYSKENSVELDE

*geboren te St-Jans-Hemelveerdegem den 2 Juni 1865
en godvruchtig overleden te Erwetegem den 8 Juni 1936,
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden*

Aan zoo weinig is 't gegeven,
Goed de waarde te verstaan
Van de kruisen in ons leven
En de geesels die ons slaan.
SYLVIE echter mocht begrijpen,
Beter dan wie ook, gewis,
Hoe elk kruis dat ons komt nijpen
Eene groote weldaad is.

Aan geen menschen kunt ge dat vertellen hoe zeer de
duurbare afgestorvene door 't lijden werd bezocht. Haar
hart werd werkelijk verteerd door de hevigste pijnen.
't Was alsof ons Lieven Heer haar uitverkoren had om te
boeten voor zoovelen die zijn goddelijk Hart doorsteken
met wreede zonden. Zij hield zooveel van Jezus' H.Hart en
kon zoo vurig lengen om Hem te ontvangen in zijn Aller-
heiligste Sacrament. In Hem vond zij steun en sterkte om
haar leed te dragen met geduld.

In de schoone Hemelzalen,
Als de menschen duizendmalen
Lof aan Jezus' Hart herhalen
Mocht zij 't eeuwig loon gaan halen.
Wil nu in de Hemel vragen,
Dat wij binst ons levensdagen,
Zoo als gij, steeds zouden dragen
't Lot ons levens, zonder klagen.

Mijn duurzame Familie en allen die mij bijstonden in mijn
lijden, veel last heb ik U aangedaan. Ik dank U voor uwe
vele kinderlijke zorgen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q.

Uitg' Florent Rouckhout, Erwetegem