

Laat ons weenen aan den voet van het Kruis, vol van Geloof, Hoop en Liefde... God zal ons eens in den Hemel vereenigen... Hierboven zal de droefheid in genoegen, en zullen de tranen in vreugde veranderen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN RUYSKENSVELDE

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Emilie GHYS,

geboren te Erwetegem den 9 October 1896.
en bij ongeluk overleden te Brussel,
den 2 Maart 1932.

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Het geluk van deze wereld is van korten duur... het vergaat wanneer men denkt het te bezitten. Het ware geluk is bij God.

O Heer, waarom rukt Gij mij zoo onverbiddelijk weg in den bloei mijner jaren van hen die mij zoo duurbaar waren, en die ik zoo oprecht lief had... doch Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

Duurbare Echtgenoot, dank voor uwe liefde en genegenheid. Weest niet ontroostbaar in ons vroegtijdig scheiden. God zal over u waken. Hij is de Vader der weezen.

Lieve Kinders, te vroeg ben ik u ontnomen, langer zou ik voor u willen leven hebben. Bemint uwe moeder uit ganscher herte; maakt haar gelukkig. Bidt voor uw Vader, hij zal voor u bidden in den Hemel, waar wij elkander zullen wederzien.

R. I. P.

Drukk. Mollaert, Vredestraat. 40, Geeraardsbergen