

Gelukkig de mensch, die van zijne jonkheid af het
juk des Heeren heeft gedragen (Jer. 3)



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw ROSALIE PAELEMAN

Weduwe van wijlen

Mijnheer REMI BAUTERS

geboren te Ste Maria-Lierde, den 24 December 1861 en er
godvruchtig overleden den 26 Januari 1940.

Voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden.

Mijne krachten zijn uitgeput ; mijne dagen zijn ver-
vlogen ; er blijft mij niets meer over dan het graf.....
Wat heb ik op aarde verlangd, buiten U o Heer! o
God van mijn kerk. Gij zijt mijn doel voor alle eeuwig-
heid (Job. X V. 13)

O Heer, die mij bewaard hebt van mijn eerste jaren
af, die de liefde tot de werldsche genuchten van mij
hebt weggenomen... Ontvangt mijne ziel (H. Agatha)

Zalig diegenen die zich onder de bescherming van
O L. Vrouw stellen, want zij zullen niets te vreezen
hebben, in het uur hunner dood [H. Petrus]

Immers zij zullen noodzakelijk verheerlijkt worden
diegenen die Maria met welgevallen aanziet en on-
der hare bescherming neemt

Bemide Bloedverwanten en vrienden vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid
[300 dagen afaat]

Uitgever R Suys, koster, Ste Maria-Lierde.