

O heilig kruis, onder uwe schaduwe wil ik rusten.



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER**

VICTOR ROKEGEN

Echtgenoot van Irma Van Cauwenberghe

Geboren te Hemelveerdegem den 30 Oktober 1878,
overleden te Sint Maria Lierde
den 14 Mei 1943.

Voor elken mensch is het leven een wisselgang van vreugde en lijden: maar het kruis van lijden en ziekte, leert opzien naar het kruis van Hem, die het lijden heeft geheiligd en den dood heeft overwonnen; want in dit kruis ligt 's menschen eenige hoop en troost.

Gelukkig de mensch, die den weg der boozen niet is ingegaan en den Heer heeft gebeden en de geboden onderhouden; op zijn leven mag hij met betrouwen nederzien en den schrik voor den dood zal hem niet kwellen.

Vaartwel beminde echtgenoote en zoon: besten dank voor uwe toewijding en goede zorgen; gaat voort met elkander lief te hebben en elken dag gedenkt mijne ziel in uwe gebeden.

GEBED.

O God, wien het eigen is altijd mededoogend te zijn en te sparen, wij bidden en smeeken U voor de ziel van uwen dienaar die Gij uit de wereld hebt genomen: dat uwe H.H. Engelen ze opnemen en tot het Hemelsch vaderland geleiden, opdat zij die in U geloofd heeft en op U betrouwd, de eeuwige vreugde geniete. Door Christus Onzen Heer.

druk. «De Beiaard» We Suvs. Ste Maria-Lierde.