

Engelen des Heeren, komt haar te gemoet, ontvangt hare ziel en brengt ze voor het aanschijn des Allerhoogsten. Off d. d.

† **Gedenk in uwe gebeden** †

de ziel van zaliger

Mevrouw EMMA TORTELBOOM

weduwe van wijlen

Mijnheer Camille Van Damme

geboren te Ste Maria-Lierde, den 18 Februari 1866 en er godvruchtig in den Heer ontslapen den 30 Mei 1941, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Versterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk; goed voorbereid door eene langdurige en pijnlijke ziekte met geduld verdragen; geheel overgegeven aan den H. Wil van God, heeft de duurzame overledene haar laatste einde afgewacht. Kostbare genade voor hen die naar God wederkeeren, zoete vertroosting voor hen die achterblijven.

Weldoende is zij heengegaan aan allen een voorbeeld nalatend van ware deugd en trouwe plichtsvulling. In haar huisgezin trad zij op als de sterke vrouw; zij steunde haar man, de kinderen die God haar schonk leerde ze God te beminnen en zorgde voor hen met moederlijke liefde — daarom heeft zij zich binst haar leven over hen mogen verheugen en zijn zij voor haar een troost geweest bij haar afsterven.

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat, verwerf haar vergiffenis bij God en de eeuwige rust.

Duurbare kinderen, doet hetgeen gij van mij gezien en geleerd hebt. Al kan mijn hart hier uit liefde niet meer kloppen, daarboven zal ik u altijd beminnen, met vader zal ik van uit den hemel over u waken — leeft gelukkig onder Gods zegen — intusschen houde het gebed onze harten vereenigd,

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn betrouwen.
300 d. afl.

Uitgever, Wed. Suys, Ste Maria-Lierde