

De dag van morgen is onzeker. Wie weet of hij dien dag zal bereiken.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

**ALBERT VAN AUDENHOVE**

echtgenoot van

**Mevrouw Marie-Jeanne De Backer,**

geboren te Sinte Maria-Lierde den 8 Januari 1911,  
en aldaar overleden den 26 April 1937, versterkt  
door de HH. Sacramenten.

---

Ontfermt u mijner, gij tenminste mijne vrienden,  
want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

(Job I, 21).

Wat is toch de mensch hier op aarde! De dood loert op u alle wegen!... Nergens is men vrij van hare verraderlijke slagen... Gelukkig zij die altijd bereid zijn.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn; onze dagen zijn geteld en het uur onzer dood ons onbekend.

De rechtvaardige zal in zijn stervensuur gezegend worden, en bij God loon naar werken vinden.

Gedenk, o Heer, hoe ik in waarheid en oprechtheid voor uw aanschijn heb gewandeld en steeds gedaan heb wat goed was in uw oogen. Is. 38, 3.

Beminde Echtgenoot, Kind en Bloedverwanten, de Heilige Naam van God zij gebenedijd: Zijn Heilige Wil geschiede! Hij immers is Meester over leven en dood. Bij Hem alleen is troost en opbeuring in alle lijden. Blijft Hem dan getrouw dienen zooals het behoort; en bidt voor mij opdat wij elkaar eens mogen weervinden in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

---

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.