

De dood der rechtvaardigen is kostelijk
in de oogen van God. Ps. CXV. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons Van Audenhove

Weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE HOEBEKE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 16 Augustus
1861 en overleden te Sinte Maria-Lierde den 27 Ja-
nuari 1945, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van den Bond van 't H. Hart.

De rechtvaardige sterft gerust, want zijn
dood is de ingang tot een beter leven.

Prov.

God mengelt het geluk dezer aarde met
bitterheden, opdat wij een ander geluk zou-
den zoeken, welks zoetigheid niet bedriege-
lijk is.

H. Aug.

't Is een heilige en zalige gedachte van te
bidden voor de overledenen, opdat zij van
hun zonden verlost worden.

Mach.

Duurbare bloedverwanten, nu verlaat ik
u, eens zien wij elkander weder in den he-
mel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. 7 q.

Zoet Hart van Jezus, laat mij U altijd
meer en meer beminnen.

300 d. afl.

Uitg. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.