



Zalig de dooden die in den Heer sterven.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

FLORIDE DE SMET

Geboren te Ste Maria Lierde den 1 Mei 1902,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Antwerpen
den 1 Mei 1940.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De betreurde afgestorvene was een man van diep-christelijke overtuiging, vriendelijk in zijn omgang, rechtschapen in zijn doen en laten; daarom werd hij geacht en bemind van allen die hem kenden.

Voor zijn echtgenoot en kinderen was hij een ware schat; immer was hij met hun welzijn bezorgd, en hij vond er zijn voldoening in, ze gelukkig te zien. Daarom valt zijn afsterven zoo pijnlijk, en blijft zijn aandenken in zegening.

Hij was er nog zoo noodig, maar God heeft er anders over beslist. Een onverbiddelijke kwaal sloeg hem neer; in volle mannenkracht werd hem het leven ontnomen. Wij zochten... en niemand kon ons helpen. Wij hebben rondgezien, en geen redding gevonden. Wij onderwerpen ons aan Uw H. Wil, o Heer, zonder morren, doch het hart verbrijzeld van droefheid.

Hij heeft in de vrees des Heeren geleefd, en is in vrede gestorven.

Bemide Echtgenoot, en liefste Kinderen, dat mijn heengaan u niet troosteloos late; ziet op naar den hemel, waar wij elkander moeten wederzien. Vandaar uit blijf ik u beminnen en over u waken. Blijft mij indachtig in uw gebeden: in 't gebed bij den gekruisten Christus, voelen de levenden zich zoo dicht bij de overledenen! Vaartwel! En tot wederziens!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukh. Meirsmān, Kruibeke.