

Gelijk een kranke blom, die op den autaar staat,
daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat,
zoo blomde' en bloeidet gij,
eilaas! en 't is voorbij... (G. G.)

†

ZALIG AANDENKEN VAN
Romain-Leo Van Damme

zoon van **Raymond**

en **Maria-Clara DE TURCK** z. g.,

geboren te Schendelbeke den 27 Maart 1925

en er schielijk overleden den 20 November 1938.

Hij was dien morgen ter H. Tafel genaderd samen met de andere leden van den Jeugdbond van 't Heilig Hart.

“ Naar Vader en Grootmoe „ joeg het hartje... en 't zielke steeg op tot den Hemelschen Vader en Romain vond er zijn Moedertje weer.

Gebroken als een teere stengel die draagt een blanke lelie, zoo dat broze hartje dat alleen klopte voor wat goed en deugdzaam was.

Het zij zoo 't moet: 't en helpt geen klagen:
op dezen moge en alle dagen

Gods wil geschien!

Och, bid voor ons en blijf daarboven
den God van al dat goed is loven
tot wederzien! (G. G.)

God helpe u, vader, broertjes, grootouders en familie uw leed moedig te dragen: in den schoonen Hemel wacht ik samen met Moeder op u. En gij, mijn makers, bidt voor mij en leeft deugdzaam, dan vinden ook wij mekaar eens terug,

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. (7 j. 7 q.)

A. Mollaert-Geurts, Vredestraat 40, Geeraardsbergen

