

Wees immer bereid en leef zoo, dat de dood u nooit
onvoorbereid vinde. Nav. Christi.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

MARIA MELANIA VAN DE MAELE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
GHISLAIN RICHARD PREMEREUR,

*geboren te Steenhuyse-Wijnhuyse den 28 Maart 1902.
en godvruchtig na een kortstondige ziekte, in den
Heer ontslapen te Etterbeek den 29 September 1939,
voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de
Heilige Kerk.*

Zij was een uitgelezen Moeder, vol zorg voor haar
kinderen, en het hart van haar man stelde in haar zijn
vertrouwen.

II Mach. Prov. XXXI

Haar rechtzinnig en zoetaardig karakter en hare
goedhartigheid dienden iedereen tot voorbeeld; zij
werd van allen geacht en nu wordt zij door allen be-
treurd.

H. Ambrosius,

De zoetste vertroosting die men meédraagt naar het
graf, is de overtuiging van als een onberispelijke echt-
genoot, een teedere en toegenegen moeder te hebben
geleefd en aan de zijnen stichtende lessen van chris-
tene deugden als erfdeel achter te laten. H. Gertr.

Vaartwel, beminde echtgenoot, lieve kinderen en
duurbare familieleden, ik laat u in den vrede des Heer-
en zorg dien altijd te bewaren. Ik ga nu tot God en be-
veel u aan zijn liefde aan. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

