

Een engelken meer in den hemel.



**Zalige gedachtenis**

van

**Julien VAN DEN BERGE**

zoon van

**Richard en Van Damme Elisa**

geboren te Ste Maria-Lierde, den 9 April 1934  
en aldaar aan de liefde zijner ouders ontruikt  
den 18 September 1938.

~~~~~  
Braaf kind van brave ouders,  
God nam van uwe schouders  
Den last des lijdens af ;

De korte baan des levens  
Pas in . . . , en gij daarnevens  
Gevallen in het graf !

Wie zal om u klagen  
Die in zoo korte dagen  
Gewonnen hebt de poort.

Terwijl wij lieden moeten  
Nog buigen lang en boeten.  
En strijden immer voort !

De poort, ach, zijt gij heden  
Des hemels ingetreden :  
Daar bidt voor ons en beidt,

Tot dat wij winnen mogen —  
Den hemel ingetogen —  
De kroon ons toebereid.

Guido GEZELLE.

---

Uitg. R. Suys, koster Ste Maria-Lierde.