

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het gebeurd;
de naam des Heeren zij gezegend. Job.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Karel-Lodewijk Van Den Berge

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Leonie Meulenyzer

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 20 Juni 1855, en
overleden te Steenhuize-Wijnhuize, den 15 Novem-
ber 1939, voorzien van de H.H. Rechten.

Hij was een man, eenvoudig en oprecht
van harte, vreesde God, vluchtte het kwaad
en volhardde in onschuld. Job.

Waakt, want gij weet niet op welk uur uw
Heer zal komen. Weet wel dat de huisvader,
indien hij wist op welk uur de dief moest
komen, hij zeker zou waken en hem niet zou
laten binnenbreken in zijn huis. Houdt u dus
allen gereed, want de Zoon des menschen
zal komen op het uur wanneer gij er minst
aan denkt. H. Matth.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vin-
den, wanneer Hij hem zal komen rekening
vragen. H. Matth.

Wenscht gij het rijk Gods, vereert de
Maagd Maria, en gij zult het leven en de
eeuwige zaligheid vinden. H. Bonavent.

Lieve echtgenoot en kinderen, nu hebt gij
wel verdriet, maar ik zal u wederzien en uw
hart zal zich verblijden en niemand zal u
uwe blijdschap ontnemen. Joan.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.
300 dagen afl.

.....
Druk Hyp. De Croo, Steenhuize, t. v. der missiën.