

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen (100d. afl.)



ZALIG AANDENKEN

van den heer

CYRIEL VAN DEN BERGHE

weduwnaar van

MEVROUW SIDONIE BOGAERT

geboren te Ste Maria-Lierde, den 30 September 1864
en er godvruchtig overleden den 11 Mei 1942,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ik heb altijd in uwe tegenwoordigheid gewandeld, o Heer, Gij hebt mij de hand genomen en volgens Uwen H. Wil geleid, wat heb ik op aarde anders gewild dan U... Gij zijt de sterkte van mijn hart en mijn erfdeel is de eeuwigheid. (Ps; L XXII)

De grootste vertroosting van een kristen man is de overtuiging van een goede echtgenoot geweest te zijn, een deugdzamen en verkleefden vader, en van christelijke deugden aan zijn kinderen achter te laten.

(Franc. van Sales.)

Hij heeft in vrede en rechtvaardigheid geleefd, godsdienstig oprecht van gemoed, goedaardig, was hij beminde en geacht van eenieder.

Bekommert u om niets, maar laat in alles door bidden en smeeke met dankzegging uwe begeerten bij God bekend worden, en de vrede Gods die alle begrip te boven gaat, beware uwe harten en verstand in Jezus-Christus. (Phil. IV; 6-7.)

Vaartwel mijn duurbare kinderen en kleinkinderen; doet wat gij van mij geleerd hebt, bemint elkander, ontvangt mijn laatsten dank voor uwe liefde en zorgen en weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

Uitg. Wed Suys, Ste Maria-Lierde.