

Wie in mij gelooft zal eeuwig leven.
(Joh. XI. 26.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Hortense VAN DEN BERGHE

Weduwe van Mijnheer Jean Van Der Heyden
geboren te Ste Maria-Lierde, den 24 Maart 1862
en er godvruchtig overleden, den 23 Februari
1943, gesterkt door de H. H. Sakram. der Sterv.

Een sterk en geacht mensch verdwijnt uit ons midden, zij was gedienschtig voor iedereen en tegemoedkomend om oneenigheid te verzachten, waar zij verscheen verdween als sneeuw ieder hard woord. Haar offervaardigheid en toewijding voor haar Kristelijk gezin zullen wij niet vergeten. Van den morgen tot den avond zagen wij haar bekommerd om haar plicht te volbrengen in dienst van haar man, kinderen en kleinkinderen. Dit geluk schonk God haar tot op haar laatste levensdagen.

Zij heeft de wegen van haar huis gade geslagen en haar brood niet in ledigheid geëten.
(Ps. 31.)

Zij minachtte niemand, deed niemand nadeel, zij heeft noch kwaadsprekendheid noch laster gekend en, uit liefde tot God, bewees zij gaarne dienst aan elkeen.
(H. Bern.)

Geef haar ziel, o Heer, de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verlichte in het gezelschap uwer Heiligen in eeuwigheid, want gij zijt goedertierenheid.
(H. Mis.)

Geliefde Kinderen, blijft elkander beminnen, leert de deugden die ik U leerde ook aan uw kinderen, als een kostbaar familieschat.

Mijn Kleinkinderen, ik bid voor U om sterkte. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Heb dank voor uwe liefde en zorgen.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U!

druk. «De Beiaard» We Suys, Ste Maria-Lierde.