

De dood is het einde aller kwalen en het begin van  
ons toekomstig geluk. H. Aug.



**Bid tot zielerust**  
van Mevrouw

## SIDONIE VAN DEN BERGHE

echtgenoot van

**Mijnheer Gustaaf CARNEWAL**

geboren te Ste Maria-Lierde, den 14 October 1860 en er  
godvruchtig overleden den 4 Mei 1941,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij had een levendig geloof en een groot betrouwen  
op God.

Zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd hebben.  
Joan. XX - 29.

Het geloof lijdt verduelig, het hoopt en betrouwt an-  
kervast op God, niettegenstaande last en duisternis, niet-  
tegerstaande de prikkel der hoovaardigheid. — Zulk  
een geloof is aanbidding en zulk een aanbidding ver-  
langt God van ons.

Opgebracht in de vrees des Heeren, in deugd en  
godsvrucht bracht zij voorbeeldig hare jonkheid door,  
werd een verknochte echtgenoot en was gansch haar  
leven lang een voorbeeld van ware christene deugd met  
de werken die er uit volgen

Zij had een liefdevol betrouwen op Maria, Koningin  
van den allerheiligsten rozenkrans — Zalig zijn zij die  
onder de bescherming leven van die goede Hemelsche  
Moeder, zij verlaat haar dienaars niet in het uur van  
sterven.

Vaartwel duurzame echtgenoot, broeder, zusters en  
bloedverwanten — ik dank u voor uw goede zorgen en  
trouwe liefde — Dat de Heer u beloone. Wilt mij niet  
vergeten in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.  
300 d afl.

R. I. P.

---

Uitg. Wed. Suys, Ste Maria-Lierde.