

O dierbaar Christi-Kruis, voor U slechts levende, met U lijdende, met U stervende, wil ik onder uw schaduw rusten.

✠ ZALIGE GEDACHTENIS VAN MEVROUW ✠
MARIA VAN DEN BERGHE

echtgenoot van Mijnheer Pierre VAN DAMME

geboren te Ste Maria-Lierde, den 2 Maart 1910 en
aldaar godvruchtig overleden den 25 Mei 1943,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

Deugdzame, jonge vrouw, met zachten blik en zedig gelaat, minzaam in omgang, vlijtig in den arbeid, eenvoudig en zeer godvruchtig, zoo is zij als een engel van toewijding en goedheid in ons midden voorbijgegaan. Alras heeft zij in haar leven de bitterheid der beproeving gesmaakt, door het verlies van haar kind en toen kwam de dood op haar loeren... en zij kwijnde weg.

Wij hebben rond gezien en geen hulpmiddelen gevonden. Wij hebben gezocht en niemand kon ons helpen; de kunst der geneesheeren, de verlangens en gebeden der familie en vrienden hebben haar niet genezen. Maar wie mag tot den Heer zeggen: „Waarom handelt Gij alzoo?“ Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied: de naam des Heeren zij gezegd.

O Heer, ik heb den weg der waarheid verkozen en ben altijd uwe geboden indachtig geweest; wees mij genadig volgens uwe groote barmhartigheid.

Beminde echtgenoot, geen scheiding is hier mogelijk in de zoete vereeniging, welke twee harten had ineengesmolten, in de eeuwigheid zullen wij met elkander leven door de herinneringen en het gebed.

Duurbare broeders •n familieleden, ik zeg U 't vaarwel niet, het vaarwel dergenen die geene hoop hebben, maar dat van dezen die den Heer kennen, beminnen en dienen. 't Vaarwel dat weldra ons voor altijd zal vereenigen in den Hemel, waar noch smart, noch droefheid meer zal zijn, intusschen bidt ook gij voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

druk. «De Beiaard» We Suys, S. M.-Lierde