

† Bid voor de ziel van  
**Dokter Jozef Van der Schueren**

echtgenoot van  
Mevrouw Augusta Van Lil

Reserve-Kapitein van het Belgisch Leger  
Herinneringsmedalie van de Oorlog 1940-1945  
Ridder in de Kroonorde

geboren te Schendelbeke, de 27 Mei 1899 en schie-  
lijk overleden te Wetteren, de 13 November 1949,  
voorzien van het H. Oliesel "in extremis".

De Dokter was een achtenswaardig man ; een man van oprecht geloof, een gewetensvolle geneesheer, een beste echtgenoot en vader. Hoe vroeg zijn leven ook eindigt toch was het schoon, omdat het rijk is aan verdiensten bij God en de mensen. Hij was goed voor zijn gezin ; een echtgenoot en vader vol weergalozе toewijding, bezorgdheid en liefde. Kwam zijn dood, door naastbestaanden en vrienden zozeer betreurd, onverwacht en plots, als geneesheer had hij zulk droevig einde voorzien en leed in stilte vol zorg bij de gedachte aan de zijnen, want voor hen leefde hij. In de gezellige huiskring vond hij zijn levensvreugde en de aangename verpozing na de arbeid. Schoon was zijn leven omdat het stond in het teken van dienstbaarheid voor de zieken ; hij vervulde zijn ambt bekwaam, rechtschapen en vol plichtbesef.

Duurbare Echtgenote en Kinderen, Moeders en Familieleden, gij allen die mij bemindet, Gods H. Wil is aan mij voltrokken. De Heer had besloten mij nu te roepen. Ons levensplannen liggen gebroken, ja, maar Gods plan, 't enige goede, breekt niemand. In onze deemoedige onderwerping ligt onze beste troost en ons vast betrouwen : God verlaat de zijnen niet. Ik dank u zeer innig om uw grote genegenheid en beste zorgen. Lieve kinderen, weest de steun en troost uwer moeder en bidt voor mij die u zo lief had, gij vooral mijn schoonbroeder, gedenk mijn ziel aan het Altaar des Heren.

Maria onze hoop, ontferm U onzer. (300 d. afl.)

---

Drukkerij Verbaere, Wetteren