

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij  
zullen God zien. Matth. V. 8.

GODVRUCHTIG AANDENKEN  
van Mijnheer

## LEON VAN HOORDE

Lid van de Confrerie van de H. Barbara,  
geboren te Erwetegem den 22 December 1903 en  
aldaar overleden den 16 Januari 1923,  
voorzien van de Heilige Rechten.

De welbeminde en diepbetreurde overledene was  
een jongeling met een gulden hart en van jongs af  
al het goed genegen. Hij diende den Heer in allen  
oetmoed; hij beminde zijnen Vader en was hem  
onderdanig.

Jesus zag hem aan en had hem lief en zeide tot  
hem: « Kom, volg mij. »

Hij werd weggenomen, opdat de boosheid zijn  
verstand niet zou bederven, noch het bedrog, zijne  
ziel bevlecken. Hij heeft maar korten tijd geleefd,  
maar het doeleinde van vele jaren bereikt.

God kastijdt dezen die Hij liefheeft: in al zijn  
lijden en ellende is hij een allertreffendste voor-  
beeld geweest van verdueligheid en ware onder-  
werping aan Gods wil.

Duurbare Vader, Broeder, Zusters en Bloedver-  
wanten, gij hebt mijne ellende gezien; troost u en  
weent niet meer; God, onze goede Vader, heeft mij  
in ruiling van mijn lijdensbed, het Eeuwig Licht  
laten aanschouwen. Ik dank u voor uwe liefderijke  
zorgen... in den Hemel ben ik voor u een trouwe  
voorspreker geworden.

H. Hart van Jesus, wees mijne liefde! 300 d. afl.

R. I. P.

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen B. 4628