

Gelukkig de ouders die verzekerd zijn een kind
in den Hemel te hebben.



TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

Fernand Van Strythem

zoontje van

Werner en Gabrielle Vanden Dooren

geboren te Oubraker, den 14 April 1945 en aan de
liefde zijner ouders ontrukkt te Sinte Maria-Lierde,
den 4 Mei 1945.

'k Zag een roosje bloeien :
't Knopje was ontvouwd,
't Stond in 't groen te gloeien
Als het morgengoud.

d'Adem van de dood
Kwam er langs gestreken
Deed het frissche rood
Toen op eens verbleeken.

En een glanzende Engel
Daalde in vlugge vaart
Plukte 't van den stengel
En vloog er meê van d'aard.

Uitg. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.