

Geloofd zij Jesus Christus ! Amen.

Sterven is zoet als men wel geleefd heeft, want de dood der rechtvaardigen is het einde hunner kwellingen en de deur van het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

JAN-BAPTIST VAN VAERENBERGH

ECHTGENOOT VAN

ANGELIQUE DE DECKER.

geboren te Liedekerke den 7 Oogst 1847. godvruchtig overleden te Denderhaute den 30 September 1926, VERSTERKT DOOR DE LAATSTE H. H. SAKRAMENTEN.

Hij was lid der Genootschappen van den H. Rozenkrans, den H. Franciscus-Xaverius, den Wekelijkschen Kruisweg en van den Bond van het H. Hart.

Hij was een rechtschapen man die voor zinspreuk had : « Doe wel en zie niet om ».

De goedheid van zijn hert, de gemoedelijkheid zijner inborst en zijne gedierstigheid maakten hem tot eenen voorbeeldigen man, eenen goeden echtgenoot en eenen teederen vader. Ook wordt hij betreurd en zijn afsterven dompelt zijn gezin in droefheid.

Groot zullen voor God de verdiensten zijn dergenen welke zorg gedragen hebben voor de opvoeding hunner kinderen.

Lieve Echtgenooten en Kinderen, aanhoort mijne woorden : Ik sterf, maar mijne liefde voor u zal niet vergaan. Gedenkt de voorbeelden van godsdienstigheid welke ik u steeds gegeven heb en volgt ze na. Blijft eendrachtig onder elkander en eert uwe moeder zoolang zij leven zal. Wilt niet weenen over mij, doch bidt voor mij.

Jesus, zacht en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. 300 d. afl.

Drukker F. SCHEERLINCK, Denderhaute

