

Laat de kleinen tot mij komen en wijst hen toch niet af, want voor zulken is het Rijk Gods. Matth. 104

ENGELACHTIGE † GEDACHTENIS

van

LUC VAN WAYENBERGE

zoontje van

Mr MARCEL en Mw Lea VEKEMAN

Geboren te Erwetegem, de 29 Maart 1949 en aan de liefde zijner Ouders ontrukt te Zottegem (Kliniek) de 14 Augustus 1953



Beste Vader, Moeder lief en Broerke teer

LUCSKEN ging U ten Hemel voor

Om daar U te verbeiden.

En 't heil, dat gij het geven woudt

Zal 't ginds voor U bereiden.

't Zweeft op blanke Hemelwiekjes

In der zaalgen rij.

't Zingt met leliewitte Cherubs

't Alleluia blij !

O Lieve Engel waak over ons allen.

Gezegend zij de Heilige en Onbevleete Ontvangenis van Maria.

Drak.O Schautteet Sottegem— Rouckhout Erwetegem.