

O. L. Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, bid voor mij.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

LEOPOLD DE TURCK

weduwenaar van Mevrouw
OCTAVIE PERSOONS

geboren te Steenhuyse-Wynh. den 14 October 1840
en aldaar godvruchtig overleden den 8 Dec. 1923,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.
Hij was lid van 't Genootschap van St-Franciscus-
Xaverius.



Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde
God en week af van het kwaad. Job. I. 1.

De Heer zal mij vergelden volgens zijne gerech-
tigheid; hij zal mij beloonen volgens de reinheid
mijner handen, want ik heb zijne wegen bewaard;
en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest

Ps. XVII. 21-22.

Nu dan, mijne kinderen en kleinkinderen, luistert
naar mij: Gelukkig zijn zij die mijne wegen bewa-
ren! Aanhoort de onderrichtingen en zijt verstandig
en verwerpt haar niet. Gelukkig die naar mij
luistert.

Prov VIII 32-34.

Mijne welbeminden en zeer geliefden, mijne
blijdschap en mijne kroon! staat dus altijd on-
wrikbaar in den Heere.

Philip. IV 1.

Goede Jezus, wij bidden U, door uwe verdiensten
op het H. Kruis, heb medelijden met de ziel van
uwen ootmoedigen dienaar Leopold en geleid hem
in het eeuwig leven. Amen,

R. I. P.

Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde B. 6339