

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

JAN - BAPTIST DE VLEESCHOUWER

Weduwnaar van

Mevrouw ELISA CEUTERICK

geboren te Zegelsem, den 30 Januari 1862 en godvruchtig overleden te Zottegem, den 6 Maart 1939.

Voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk. Derde-Ordeling van St Franciscus

Lid van den Bond van 't H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

Wie zal ons zeggen al het goede dat deze brave, eenvoudige kristene stichtte rondom hem door zijn eerlijk voorbeeld en zijn talrijke liefdadige werken.

Van 's morgens vroeg zag men hem dagelijks tegenwoordig in het H. Sacrificie der Mis en aan de H. Tafel om zich te versterken door het Hemelsch Brood dat eeuwig leven geeft.

In den loop van den dag zag men hem ieverig bezig, gelijk alle goede huisvaders, aan het verzorgen zijner tijdelijke zaken.

Des avonds, wanneer het weder het toeliet, zag men hem, om den dag godsdienstig te eindigen, opnieuw neergeknield voor het beeld van O. L. Vrouw, in de kapel van Deinsbeke.

Alle liefdewerken verliezen in hem een machtigen steun: armen, missionarissen en alle behoeftigen zullen als zijn voorsprekers optreden bij den Oppersten Rechter om hem het Hemelsch loon te verzekeren.

Niettegenstaande zijn talrijke goede werken vond de Heer daarbij nog goed, hem te zuiveren door herhaalde beproevingen. De beproevingen immers zijn het gewoon lot der heilige zielen.

Teerbemінде kinderen, ik sterf tevreden met de zekerheid dat ik uw moeder en zusters hierboven ga vervoegen. Gij, gij zult voortgaan met den Heer getrouw te dienen en al het goed te stichten welke God van u verwacht. Gij, mijn zoon priester, zult mij dagelijks indachtig zijn aan het altaar des Heeren.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy, tel. 15

