

Wat is de dood voor den rechtvaardigen? De verhuizing tot een beter leven, het einde van 's levens zwoegen, de loon voor de beproevingen en de kroon van den goeden strijd. H. Chrys.

Gedenk in † uwe gebeden
de ziel van

RICHARD DETEMMERMAN,
echtgenoot van
AIMÉE DE GEYTER,

geboren te Everbeke, den 4 September 1867
en aldaar overleden den 21 Februari 1929

Versterkt door de laatste HH. Sakramenten

Schielijk werd hij aan onze liefde onttrokken, omtrent onverwachts werd hij ons geroofd en vaderliet vertrekt naar de eeuwigheid en laat ons allen in verdriet. Gelukkig koesteren wij de hoop dat vader zaliger al bij God beloond is voor zijn deugdzaam leven, want vijanden kende hij niet, slechts vrienden wien hij stichtte door woorden en door werken, ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Zonder klagen heelt hij lijden en ziekte verdragen, overtuigd dat zij nieuwen luister verschaffen aan de kroon die God ons voorbereidt. H. A, Lig.

Hij ruste in vrede en dat de God van alle goedheid hem honderdvoudig in de gelukzalige eeuwigheid beloone voor al het goed dat hij gedaan heeft.

Houd u bij Jesus in het leven en in den dood en beveel u aan de getrouwheid van Hem, die alleen u helpen kan, wanneer alles u verlaat. Nav. II 7

O God neig uw oor tot mij en verhoor mijn gebed laat uwe wonderbare barmhartigheid uitschijnen, want gij redt degeenen die in u hoopen.

Wilt o mijne echtgenoote, kinderen, kleinkinders broeders, zusters en bloedverwanten over mijns dood niet weenen, bidt liever voor mij en dan tot in der eeuwigheid, daar verwacht ik u allen bij God.

Mijn Jesus Bermhertigheid. 300 d, afl.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonckt