

God gaf, God nam : naar 's Heeren wil is alles
geschied : gezegend zij zijn heilige Naam.



de Brief
GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mevrouw

Marie-Thérèse ANTHEUNIS

weduwe van

Mijnheer Nestor De Vulder

geboren te S^{te} Maria-Lierde, den 29 November 1875
en er godvruchtig overleden den 13 Februari 1942,
voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

Breekt de morgen aan, denk dat gij tot den avond
niet leven zult : wees dan immer bereid en leef zóó
dat de dood u nooit onvoorbereid vinde. (Nav. Chr.)

Opgebracht in de vrees des Heeren, in de deugd
en de godsvrucht bracht zij voorbeeldig haar jonk-
heid door, wierd zij een verknochte echtgenoot
die vreugde bracht aan haren man en heel zijn leven
met vrede vervulde ; een uitmuntende moeder die
leefde voor en met haar kinderen bij wie zij haar ge-
luk vond ; een vrome weduwe die aan 't hoofd van
een groot bedrijf moedig werkte aan den vooruit-
gang van haar gezin.

Pijnlijk valt de scheidings zwaar de beproeving ;
doch Gods schikkingen hoe onverklaarbaar zij ook
toeschijnen mogen, zijn immer vol goedheid en
liefde jegens ons. Daarom buigen wij het hoofd en
onderwerpen ons met kristelijk hart aan de geheime
raadsbesluiten zijner voorzienigheid.

Beminde kinderen en kleinkinderen ik begrijp uw
smart omdat moeder U zóó is ontstolen maar ik ken
ook uwe vurige liefde voor mij. Blijve deze liefde
onsterfelijk voortleven door de banden van het
gebed.

Van uit den hemel zal ik met vader over u waken
opdat de onderlinge genegenheid onder u blijve
heerschen als een kostbare erfenis.

O God ! moge het offer van ons lijden en onze
droefheid een troostvolle waarborg wezen van
haar hemelsche vreugde.

H. Hart van Jezus, wij betrouwen op U.

Uitgeverij Lafort, Sinte Maria-Lierde — P. C. 1211.