



Zalig en Roemrijk aandenken  
van Mijnheer

**OMER CRUYPELINCK**

SOLDAAT BIJ HET 4<sup>e</sup> CARABINIERS

geboren te Elst,

den 25 Juni 1884, overleden te Duisburg  
(Duitschland) den 18 October 1918.

Het is beter te sterven in den strijd, dan het onheil van ons volk en de verwoesting onder altaren te aanschouwen.



Zalig en Roemrijk aandenken

van Mijnheer

**OMER CRUYPELINCK**

SOLDAAT BIJ HET 4<sup>e</sup> CARABINIERS

zoon van

FRANS & MARIA DE TEMMERMAN

geboren te Eist,

den 25 Juni 1884, overleden te Duisburg  
(Duitschland) den 18 October 1918.



SOLDAAT, getrouw aan zijn God en zijn Koning heeft hij gestreden met taaiheid en moed.

Reeds naderde de dag der bevrijding, waarop hij zijne duurbare ouders weder zou vinden in zijn nederig dorpje, maar anders was de schikking van God; als een held had hij gestreden, gevangen genomen, zou hij nu lijden als een martelaar. Maar vol vertrouwen op de zalige vergelding bij God, heeft hij zijn leven geofferd.

Hoe groot is hij die zijn leven geeft voor het geluk en het heil van nijnen naaste! De eeuwige zaligheid zijner ziel zal zijn loon wezen.

Weent dus niet, gij Ouders, Broeders en Zuster, maar weest fier over Omer en stort een gebed voor hem, die ook zal voor u bidden.

Heilig Hert van Jezus bescherm België.

300 d. afl.

Nederbr. We Van Nieuwenhove & Vandendriessche