

Door vele verdrukkingen heen moeten wij het rijk
Gods ingaan.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

OSCAR DE LATTE

Weduwnaar van Mevrouw

ANNA DE WANDEL

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 26 December 1899 en godvruchtig overleden te La Louvière-Juliemont, den 12 December 1942, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Heer, al wie U dient is zeker, dat, indien hij beproefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond worden; indien hij in verdrukking is geweest, zal hij verlost worden; is hij gestraft geworden hij zal barmhertigheid verwerven, want Gij, o Heer, verheugt U niet in onze verdrukkingen; maar na het onweder geeft Gij stilte, na tranen en zuchten overlaadt Gij ons met vreugde. Tob. III 21-22

Niets is zekerder dan de dood, zij spaart niemand, niets onzekerder dan het uur.

De almachtige God zij hem genadig, vergeve hem zijne fouten en geleide hem ten eeuwigen leven. Misboek.

Op U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld, laat niet toe dat ze verijdeld worde. Ps. 70-1

Duurbare moeder en familieleden, een kortstondige ziekte kwam mij aan uwe liefde ontrukken, hebt allen dank voor uwe genegenheid, wilt mij in-dachtig zijn in uwe gebeden.

GEBED: Wij smeeken U, o Heer, verhoore ons gebed en verleene de ziel van uwen dienaar eene plaats in het rijk van eeuwige vreugde in het gezelschap Uwer Engelen en Heiligen, door onzen Heer Jezus-Christus. Amen.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
300 dag. aflaat.

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde.