

Laat de kinderen tot mij komen en weerhoudt
hen niet, want hun behoort het Rijk der Hemelen.
Ev. Mth.



TOT LIEF EN ZOET AANDENKEN

van ons dierbaar kindje

RITA DE VOS

dochtertje van

ROGER EN GEORGETTE DUPONT.

Geboren te Oprakel, de 23 april 1956,
en aan de liefde harer ouders ontruikt te Zegelsem,
op 1 februari 1957.

Waart gij te schuldloos blanke lelie,
Te schoon voor 't stormen van deze aard',
Dat uw Gever u weer plukte
En plantte in „Zijn” bloemengard?

Want „Bloempje” waart Gij fris en bloeiend,
Gelijk de bloemen uit het veld,
O Engel aan ons liefd' ontnomen,
Zo vroeg naar Sion heengeseld.

Maar 't scheiden zal niet eeuwig duren,
Daar ginder, waar Ge bij de Heer
Bidt voor ons allen, teder wichtje
Daar vinden we allen U eens weer.

Jozeef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.